

15-2-13

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κύριε Διευθυντά ,

Απευθύνομαι στην έγκριτη εφημερίδα σας οδηγούμενη από την άδικη και άνιση μεταχείριση των νομοθετούντων που αγνόησαν τη δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά για ισότιμη μεταχείριση των παρόχων υγείας .

Αντί αυτού , τα οφειλόμενα πενταετίας ρυθμίστηκαν με την KYA 94/25-3 (μόνο για τους εργαστηριακούς παρόχους) με παρακράτηση (" κούρεμα ") > 20 % και με όρους πληρωμής : Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο πάροχος υγείας παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας . Οι υπόλοιποι ωστόσο πάροχοι υγείας ευνοούνται με " κούρεμα " από μόλις 2% έως 3.5 % (φαρμακευτικές εταιρείες ... , φαρμακοποιοί).

Αυτή η ομολογουμένως άδικη – καταδικαστική ρύθμιση προς τους εργαστηριακούς παρόχους υγείας που περιέθαλψαν τους ασθενείς 5 χρόνια με εργαστηριακές αμοιβές που δεν αναθεωρήθηκαν από το 1991 γίνετε ο <έπαινος > που απεργάζεται την εξόντωση του εργαστηριακού τομέα .

Ο χειρισμός αυτός των νομοθετικών ρυθμίσεων από τα μέλη της κυβέρνησης δημιουργεί τραύματα στον ιστό της κοινωνίας και την καθιστά ανάπτηρη και αδικημένη. Η κοινωνία δέχεται τη θυσία , την αδικία όμως όχι.

Κύριε Διευθυντά , ας περιφρουρήσουμε τη συνετή διακυβέρνηση της χώρας ώστε ό,τι κερδίζουμε στο εξωτερικό να μη χάνετε από ασύνετους , φιλόδοξους ,αναρριχώμενους συμβούλους στο εσωτερικό.

Διαφορετικά ,ένα είναι σίγουρο , ότι δεν θα αργήσουμε να γίνουμε οι πνευματικοί γεννήτορες των αμούστακων μωλωπισμένων παιδιών μας στα πρωτόστατα των εφημερίδων.